

NIEUWSBRIEF

OBS DUIVELAND

Nieuwsbrief 6, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 13 november 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 6^e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 27 november 2020.

Verjaardagen:

15 november Britt van 't Hoff gr. 5
16 november Ziva Kuijten gr. 2
21 november Nora Flikweert gr. 7
27 november Liz Padmos gr. 3



Algemeen.

Nationaal Schoolontbijt vrijdag 6 november achter de rug.

Vorige week vrijdag deden we als school mee aan het Nationaal school ontbijt. Dit wordt altijd aangeboden om onder de aandacht te brengen dat ontbijten goed en gezond is. Een en ander is goed en gezellig verlopen. Alle aangebroken producten die over waren zijn meegenomen door kinderen van school, want eten weggooien is natuurlijk zonde. Alle overige producten die niet aangebroken waren waaronder melk, yoghurt enz. hebben we bij de Voedselbank Schouwen- Duiveland afgeleverd. Zij waren daar erg blij mee! 😊

Bespreekweek in aantocht!

In de week van maandag 23 nov. t/m vrijdag 27 nov. vindt onze bespreekweek plaats. U ontvangt hierover bericht van de leerkracht van uw kind. Deze gesprekken vinden NIET op school plaats, maar digitaal of via telefoon.
Houd dus de mail in de gaten voor opgeven enz.!!



Vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021.

Vorige week mailden we u over de ouderbijdrage voor het komende jaar. **Wilt u allen zorgen voor tijdige betaling zodat de ouderraad deze gelden weer in kan zetten voor uw kinderen.**
Alvast bedankt!

Tijdelijk andere Vormingsonderwijs leerkracht!

Juf Joke stelt zich voor.

Mijn naam is Joke van der Spek en sinds een kleine drie jaar geef ik godsdienstles. Dit doe ik in Den Bommel en Zierikzee en sinds vorige week ook op deze school; Obs Duiveland in Nieuwerkerk. Ik vervang meester Thijs van Wijk, in ieder geval tot de kerstvakantie. Op vrijdagochtend zie ik dus de groepen 5 t/m 8.

Met mijn PABO-achtergrond geniet ik van het geven van dit ene vak. Ik probeer er iedere week weer een leuke, afwisselende les van te maken, waar de kinderen met plezier op terugkijken. De komende weken ga ik het met de kinderen hebben over een aantal aspecten uit het Jodendom en natuurlijk over het Bijbelse kerstverhaal.



Ik woon op een boerderij in Dirksland op Goeree-Overflakkee, samen met mijn man en drie dochters. Bij ons thuis wordt veel gepraat over aardappels, uien, graan en suikerbieten ;).
Groeten van juf Joke van der Spek - de Vries, GVO docent

Groep 1-2.

Deze weken stonden in het teken van ons Schatkist project thema/anker: **MUZIEK!**

Centraal staat hierin het prentenboek: Fatima en de optocht. Fatima en haar vrienden gaan muziek maken. Zij zoeken "instrumenten": zoals potten en pannen, deksels en emmers waarmee zij muziek kunnen maken. Moeder vindt het in huis te hard klinken en daarom gaan zij naar buiten en lopen in optocht. Zij lopen langs het bejaardenhuis en de mensen daar vinden het erg leuk!

In de klas is er een “muziekhoeke”. Hierin liggen allerlei attributen waarop de kinderen muziek kunnen maken. Dit zijn geen echte muziekinstrumenten maar juist stokken, emmers, potjes en blikjes etc. zodat de kinderen kunnen ontdekken dat je met alles wel muziek kunt maken en dat alles anders klinkt. Verder is er een “podium” (mat) gemaakt. Stoelen met knuffels erop als “publiek” en verkleedkleden om de voorstelling compleet te maken!



Wij maakten schudkokers gevuld met rijst, doppen of macaroni. De kinderen mochten deze zelf vullen zodat ze zelf konden bepalen welk geluid hun instrument zal maken. Ook maakten wij xylofoons en triangels. De namen van instrumenten werden gestempeld. Groep 2 gingen een orkest plakken. Wij kleurden een trommel in op nummer. Juf Cynthia begeleidt kinderen met rekentuin.

Verder hebben wij aandacht besteedt aan de vorm driehoek (de vorm van een triangel). Deze weken stond de letter O centraal. Als symbool bij de letter O maken wij een schrikbeweging en doen de hand op onze mond.

Groep 2 heeft a.d.h.v. een werkblad met plaatjes erop gekeken of je in het plaatje de letter O hoort of juist niet. Zij hebben 3 woorden verzonnen waarin je de letter O hoort. Groep 1 heeft de O vorm geoefend/getekend via een werkblad van een wasmachine. Een wasmachine draait immers rond. (De O is een letter maar ook een cijfer en ook een vorm!)

Verder hebben wij een gymparcours gedaan. Klimmen op de ladder en bovenaan tingelen op de triangel. En voordat je van de glijbaan gaat eerst even klingelen op de bellenkrans. **Als klap op de vuurpijl: als je over de evenwichtsbalk had gelopen met je voet op een piepbeest stappen en op een scheetkussen !**

Met de Kanjertraining zijn wij gestart met “zeg iets aardigs over...”

Een kind mag dan op de stoel van de juf zitten en de andere kinderen mogen iets aardigs over hem of haar vertellen. Het kind op de stoel mag 3 kinderen uitkiezen van wie het iets aardigs wil horen.

Deze opmerkingen worden opgeschreven en een kopie daarvan mag mee naar huis. Elke week komt er een ander kind aan bod. Kinderen leren zo positieve zaken te verzinnen over een ander en als je op de stoel zit leer je complimenten te ontvangen! Bovendien is het leerzaam om te horen wat een ander in jou waardeert!!



Tot slot hebben we optochten gehouden en voorstellingen gegeven. **Wij leerden woorden als: orkest, dirigent, optocht, publiek, instrument, muzikant, namen van instrumenten, achter elkaar, naast, voor, achter, hard-zacht-snel-langzaam-hoge en lage tonen.**

Schoolontbijt.

Voordat we het klaslokaal betraden zag je het al. Kinderen in hun pyjama, onesies of gewoon lekker in hun kleding. En dat allemaal vanwege het “school ontbijt”. De tafeltjes waren al keurig gedekt bij binnenkomst. **Op de midden tafel stond een heel buffet uitgesteld.** We hadden o.a. bruin brood, bruine bolletjes, volkoren Matzes, kaas, worst, pindakaas, appelstroop en melk. **Alle ouders kwamen even een blik werpen vanaf het plein. Gelukkig waren juf Marion, juf Marianne, juf Astrid en Juf Cynthia er om te helpen.** Eerst kozen de kinderen brood uit. Dat werd door hen zelf gesmeerd. Daarna mochten ze beleg uitkiezen. Lustte je geen melk ... dan mocht je water pakken. **Er werd enorm gesmuld en we hebben genoten.**

Groep 3-4.

Deze week hebben de kinderen van groep 4 het eerste lees- en werkboek van estafette uit. We zijn blij, dat het lezen goed vooruit is gegaan. Dat hebben jullie goed gedaan jongens en meiden!

Wel is oefenen nog steeds nodig om het op niveau te houden, dus: doooooorlezen allemaal ☺ ☺ ☺ .

Het is ook veel leuker wanneer je het goed kunt.

Groep 4 krijgt vrijdag een werkboek mee naar huis om de tafels te leren. Ouders krijgen een mail met uitleg en data, wanneer een tafel overhoord wordt, weer wat nieuws dus.

Groep 3 heeft vorige week voor het eerst met het planbord gewerkt. Dit zijn verschillende activiteiten voor lezen, die in kleine groepjes zelfstandig gedaan worden.

De kinderen kunnen al aardig lezen met de letters die we geleerd hebben en dat passen ze dan toe. Ook schrijven ze meer en meer in schriften, met de geleerde schrijffletters. Die worden aangeleerd om aan elkaar te kunnen schrijven.

Vorige week vrijdag hebben we op school ontbeten met elkaar, heel gezellig. Er werd erg veel en goed gegeten. Vooral de crackers waren erg gewild. Ook hebben we besproken waarom het belangrijk is om goed te ontbijten.

Groep 5-6.

Afgelopen week zijn er een aantal kinderen heel druk bezig geweest met het, geheel vrijwillig, schoonvegen van het schoolplein. Zelfs na 14.15 gingen ze daar nog mee verder! (zie foto's)

Maandag wordt de tafel van 5 overhoord (en de tafel van 10 de week erna).

Het valt ons op dat er kinderen zijn die tijdens de lunch wel eens snoep/chocola mee krijgen in hun trommeltje. Wij willen u vragen dit liever niet mee te geven!



Vandaag hebben wij een mail verstuurd over de komende bespreekweek !!!

Voorleeswedstrijd.

Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Eerst in de klas en daarna in de gang. En dat is best wel spannend om voor de hele school voor te lezen. Maar het is ook heel erg leuk. En ik ben trots op mezelf. Ik heb uit de Gorgels en het geheim van de gletsjer voorgelezen. Het is ook wel een beetje een spannend boek. Ik heb de tweede plek gehaald. **Van Frederique.**

Het was leuk om aan de voorleeswedstrijd mee te doen. Ik vond het leuk want het was wel spannend of ik eerste zou worden. Ik heb uit Max Modderman plankenkoorts gelezen. Ik denk dat als ik uit een grappig boek lees, dat ik dan wel dicht bij de eerste plek kom. En Max de Modderman is ook een grappig boek en ik ben dicht bij de eerste plek gekomen. Ik ben derde geworden. **Van Luuk.**



Ik heb voorgelezen in de klas. En ik vond het heel spannend. Ik ben winnaar van groep 5 geworden. Ik heb uit de waanzinnige boomhut 52 verdiepingen voorgelezen. Ik vind het een heel leuk boek, omdat de 2 schrijvers die moeten op zoek naar meneer Grootneus. En dan komen ze bij het groentekasteel en daar mogen alleen groentes naar binnen. En dan worden ze in mensensoep gestopt. Maar ze komen er wel uit. **Van Sylvie.**

Ik vond het voorlezen in de klas super spannend, maar ik vond het ook super leuk. En ik ben heel trots op mezelf dat ik 21 1/2 punt heb. Ik heb uit het boek gelezen Lampje en het is geschreven door Annet Schaap. Het boek heeft de gouden griffel uit 2018 gewonnen en nog veel meer prijzen. **Van Keano.**

Groep 7/8.

Schoolontbijt.

Vorige week vrijdag hebben we met de hele school meegedaan aan het nationaal school ontbijt. De klas was helemaal verbouwd, zodat we gezellig bij elkaar konden zitten. Nadat we besproken hadden waarom we meedoen met het school ontbijt, zijn we lekker gaan eten. Er is goed gegeten en het was erg gezellig!

RGO bezoek groep 8.

Helaas ging het bezoek aan de RGO dit jaar niet door, vanwege de coronamaatregelen....

Gelukkig was er wel een alternatief programma in de vorm van 4 online lessen. Daarbij kregen we hulp van Tess, zij zat vorig jaar bij ons in de klas en zit nu op de RGO.

We hebben een geschiedenisles, een biologieles, een kunst les en een wiskundeles gekregen. Het was allemaal erg interessant!

Surprises Sinterklaas.

Afgelopen week hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat iedereen een surprise maakt, met een cadeautje van ongeveer €5,- daarin en een gedicht. Iedereen vond het ook een leuk idee om geheim te houden wiens lootje we hadden getrokken, maar dat is altijd erg lastig..... Het Sinterklaasfeest is op vrijdag 4 december.

We hebben afgesproken dat de kinderen die hun surprise af hebben, deze vanaf maandag 30 november in de hal mogen neerzetten. We zijn erg benieuwd naar de creaties dit jaar!



Voorleeswedstrijd.

Op woensdag was de finale van de voorleeswedstrijd. Er zaten 6 kinderen in deze finale:

Frédérique en Luuk uit groep 6, Hadassah en Hugo uit groep 7 en Finn en Britt uit groep 8.

De jury bestond uit meester Rafael en meester Patrique. Het was erg spannend, want alle zes de finalisten deden het erg goed en het publiek leefde enorm mee, vooral bij de grappige stukjes! **Uiteindelijk heeft Finn de voorleeswedstrijd gewonnen, gefeliciteerd!**

Belangrijke data:

Di 17 nov: Voorlichtingsavond groep 8 Voortgezet onderwijs;
gaat niet door, u ontvangt de informatie weer digitaal.

Ma 23 t/m Do 26 nov: Bespreekweek; meer informatie hierboven en zie berichten eigen leerkrachten!

Di 24 nov: Schoencadeautjes; iedereen dus graag uiterlijk maandag 23 nov. schoen mee naar school!

Vrij 27 nov: Volgende nieuwsbrief

Vrij 4 dec: **Sinterklaasviering op school;** aangepaste wijze; u hoort nog van ons!

Foto's:

Schoolontbijt: <https://myalbum.com/album/JCtr4CziqV2w>

Voorleeskampioen: <https://myalbum.com/album/9z5edW8cCvR4>

Groep 1/2: <https://myalbum.com/album/a9KTd7gGtnvT>

Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).

- Binnenkort eindigt de Jumbo spaaractie voor scholen en verenigingen, namelijk op 17 november aanstaande, spaart u nog even mee. We hebben al heel wat punten, daar kunnen we dan weer extra materiaal voor school van kopen!!
- Bij deze nieuwsbrief nog een uitnodiging van de Pontes Pieter zeeman, bestemd voor de leerlingen en ouders van groep 8!